

DE BEWONERS VAN DE ZUIDLANDEN: [Peter](#), Ciska en Martijn

“Wij wonen nu ongeveer 7 jaar in Techum. Hiervoor woonden we in Huizum en ik kan wel zeggen dat wij echte stadsmensen zijn. Toch begon het meer te kriebelen. We wilden graag wat groter wonen, met een grotere tuin, aan het water. In Huizum hadden we destijds een achtertuin zo groot als een postzegel. Toen wij uiteindelijk ons huis verkochten en dit huis kochten was dat een spannend proces. We moesten nadenken over de kleinste dingen, zoals waar de stopcontacten geplaatst moeten worden. Dit zijn dingen waar je op voorhand niet over nadent. Na 7 jaar zijn we nog steeds blij met het resultaat. Nu nog proberen we elk jaar weer wat aan het huis te doen. Zo hebben we onlangs de voortuin betegeld. In de tuin hebben we een paar jaar geleden een overkapping gemaakt waar we zomers tot in de avonduren heerlijk kunnen zitten met elkaar.

Het is mooi om te zien hoe de wijk zich heeft ontwikkeld. Toen we hier kwamen was er weinig en je ziet nu meer en meer dat het een dorps buurtschap wordt. Er is de afgelopen jaren genoeg georganiseerd door de buurt en dit maakt het erg gezellig.

Het is al met al een goede keuze geweest. Voor Martijn (inmiddels 15 jaar) was het ideaal. Hij kon fantastisch buiten spelen met zijn vriendjes. Ciska werkt in Meppel. Met de auto ben je zo op de weg naar Meppel toe. Vanuit de stad is dit toch anders. We vinden het heerlijk dat we buiten uit wonen, maar toch op de fiets zo in de binnenstad zijn.”

